

Andel, 25-06-2012

Beste mensen van HOPPAS Kinderopvang,

Door middel van deze brief wil ik jullie laten weten dat ik wil stoppen als oproepkracht bij HOPPAS Kinderopvang. Vanaf 2007 heb ik met veel plezier op verschillende kinderen gepast, zowel aan huis als op de BSO's en KDV's van HOPPAS. Over een maand hoop ik helemaal klaar te zijn met mijn studie Kinder- en Jeugdpsychologie. Vanaf augustus ga ik fulltime aan de slag bij Stichting Prisma als gedragswetenschapper, om deze reden wil ik stoppen als oproepkracht bij HOPPAS.

In de vijf jaar dat ik voor HOPPAS (toen nog Hopla) gewerkt heb, heb ik veel kinderen, ouders en collega's leren kennen. Omdat ik momenteel al een tijdje niet ingezet ben als oproepkracht, wil ik jullie vragen om mijn vertrek te communiceren naar de personen die op wat voor manier dan ook betrokken zijn (geweest) tijdens de periode van werken in de kinderopvang.

Ik wil iedereen heel hartelijk bedanken voor het mede mogelijk maken van een geweldig fijne periode waarin ik ruime ervaring met kinderen op heb kunnen doen. Ik wens iedereen het allerbeste toe voor de toekomst! Het vuur van je hart is het licht op je pad. Ik wens iedereen toe dat hij/zij voldoende licht op zijn/haar pad ziet om de juiste stappen te zetten.

Hartelijke groet,

Adriëlle Bouman