

## *Caro's Column*

Zeuren

Juhuf, zij heeft 3 ringeeen... Juhuf, zij sloeg miiijjj... Juhuf, ik moet plasseeeen...

Ik zit in de gymzaal voor een observatie van een leerling. Naast me zit de leerkracht van die groep. Zij observeert haar groep, hoe spelen haar kleuters samen? Om de haverklap staan er kinderen voor haar neus. Bovenstaande uitspraken komen geregeld voorbij. Ik ben dan altijd benieuwd wat de reacties van de 'juhuf' zullen zijn.

Ik heb wel juffen meegemaakt die meegaan met deze zeurderige toon. "Ooh, meen je dat nou? Heeft zij 3 ringen! Oh en je mocht er maar 2 hè, nou dan zal ik eens even gaan zeggen dat ze er twee mag en dus één terug moet leggen". Tijdens mijn stages, waar ik dit soort juffen meemaakte, bedacht ik me dat ik dan blijkbaar geen kleutermateriaal ben, want ik kan hier dus niet mee om gaan. Ik ben in dit soort situaties altijd geneigd om te zeggen: "Nou en???"

Gelukkig kwam ik er later achter dat ik best wel kleutermateriaal was en dat de kleuters na een korte tijd precies wisten dat ze hiermee bij mij niet hoefden aan te komen. Natuurlijk bood ik wel ruimte voor deze onbelangrijke zaakjes, want voor de kleintjes was het niet onbelangrijk. Een grote pop in de klas waar tegenaan gezeurd mocht worden werd een feit, zodat de juf zich kon bezig houden met belangrijke zaken: de ontwikkeling van de koters.

Nu weet ik dat er heus ook anderen zijn zoals ik:

"Dan heeft zij 3 ringen en jij 2", "dan moet je tegen haar zeggen dat ze uit moet kijken, niet tegen mij", "Dat hoeft je niet te vragen en je mag gewoon gaan plassen als je nodig moet".

Heerlijk.

Caro Kindercoach & begeleiding, voor een hulpvraag in onderwijs, opvoeding of ontwikkeling.



**Caro**

*Kindercoach & begeleiding*

---



**Caro**

*Kindercoach & begeleiding*

---